

Jag får välja stället där jag bor på
Jag får välja vad jag tror på
Men de försöker sälja fördom åt oss
Kalla det vad du vill, jag kallar det för frihet
Hela mitt liv har jag tagit det föregivet
Hat föder mer hat, vapen och krig fel
Jävla feltolkning av Koranen och Bibeln
Så nu när sanningen har sett dagsljuset
Somliga hittar inte till riksdagshuset
Jag öppnade ögonen och tittade ut, men
Jag såg en värld som de vill att ser lika ut, nej!
Bara diskussion, ingen åsikt kan sluta det
Behövs mer än bara Hip Hop Music
Har rest runt och känt mig välkommen
Ändå tänkt saker som jag nu skäms om, men,
När jorden snurrar fel väg igen, vänd om den
Sätt upp en hand om du bara ser människor.

De försöker mata hat, va?
Jag sväljer ingenting
Jag vet att om jag bara pratar så ändrar ingenting

De pekar på de andra
(Det är samma gamla ska, va? Hat skapar hat, va!)
Bygger murar för varandra
(Det är samma gamla sak, va? Alla bara pratar.....)

Jag söker rättvisa, bland folket som finns runt omkring
Vem var det som rösta? Jag fattar faktiskt ingenting
Hur kan du hata någon, som kunde ha varit din bror
Oavsett färg är vi samma kött och blod
Multikulturell när jag pratar många språk
Pratar inte politik, det blir en annan låt
Problemen de är större när man tittar runt i världen
Och de som spränger bomber de är bara psykopater
"Vila i frid" till alla offer som gått bort
För vi är samma, lika, så jag hoppas att du lärt dig något
Det kunde varit ditt barn, syster eller mamma
Problemet är ditt eget, varför peka på någon annan
Rasist mot ditt eget folk, men älskar materiella ting
Kanske du kan fatta om jag ritar upp en bild
Svart på vitt, vi är lika, fattiga och rika
Kan tala många språk, men jag föredrar svenska

De försöker mata hat, va?
Jag sväljer ingenting
Jag vet att om jag bara pratar så ändrar ingenting

De pekar på de andra
(Det är samma gamla ska, va? Hat skapar hat, va!)
Bygger murar för varandra
(Det är samma gamla sak, va? Alla bara pratar.....)
Du borde öppna dina ögon, se i spegeln, tänka efter
För vi borde få det bättre medan hatet bara växer
Men jag vill inte, tänker inte, kommer aldrig någonsin tro
Jag öppnar dörren, "du är välkommen hit, min bror"
Jag skulle kunna hata dig, samla grabbarna och slå dig
Men mina ord de är fakta, bara lyssna på mig
Tittar mot min hemstad, mitt hjärta, mitt hemland
Ärligt talat, det är pinsamt, jag skäms ibland
Är jag välkommen tillbaka?
Även om jag flyttade och bytte plats på kartan?
Världen den är större, och jag uppskattar mångfald
Lär mig nya saker varje dag, det här är ett fritt land

De försöker mata hat, va?
Jag sväljer ingenting
Jag vet att om jag bara pratar så ändrar ingenting

De pekar på de andra
(Det är samma gamla ska, va? Hat skapar hat, va!)
Bygger murar för varandra
(Det är samma gamla sak, va? Alla bara pratar.....)

Från skivan:

Jesse P ock Redrama /

Pakkaruätsi – tala svenska eller håll käften

www.pakkaruatsi.com

1. Mitkä seuraavista ilmauksista kuulet kappaleessa?

- jag kallar det här för fred*
- somliga hittar inte till riksdagshuset*
- har rest runt och känt mig välkommen*
- sätt upp en hand om du bara ser människor.*
- jag känner ingenting*
- oavsett färg är vi samma kött och blod*
- jag pratar många språk*
- tycker inte om politik*
- vi är lika, fattiga och rika*
- du borde öppna dörren*
- du är välkommen hit, min bror*
- titta på mig*
- jag skäms ibland*
- är jag välkommen tillbaka*
- lär mig nya saker varje dag,*

FACIT

1. Mitkä seuraavista ilmauksista kuulet kappaleessa?

jag kallar det här för fred

somliga hittar inte till riksdagshuset

har rest runt och känt mig välkommen

sätt upp en hand om du bara ser människor.

jag känner ingenting

oavsett färg är vi samma kött och blod

jag pratar många språk

tycker inte om politik

vi är lika, fattiga och rika

du borde öppna dörren

du är välkommen hit, min bror

titta på mig

jag skäms ibland

är jag välkommen tillbaka

lär mig nya saker varje dag,